

התמונות נועדו לתת מושג ראשוני על הדמויות .

שארף מנצור (אבו ראמזי) –

45 , אדריכל ויזם נדל"ן . נשוי ליוסרא ואב לבן נכה – ראמזי . שארף נולד וגדל בחלק הישראלי של בית צפאפא , דובר עברית , אנגלית , גרמנית וערבית . למד אדריכלות בטכניון וסיים תואר שני בברלין . הצליח מאד כאדריכל במשרד גדול בפרנקפורט אבל חזר לארץ לפני 12 שנה . שארף רחוק מפוליטיקה ומנוכר לנרטיבים הדתיים לאומיים הפלסטינים . הוא גורס שהעיסוק האובססיבי בסכסוך וביחסי יהודים ערבים גוזל המון אנרגיה והוא חסר תועלת . אחרי שביסס את מעמדו כאדריכל מוביל , זכה בתחרויות והוציא לפועל פרויקטים ייחודיים ומורכבים הוא מתרכז בפרויקט "גבעת השקד" בג'אבל מוכאבר . במאמצים גדולים ובעזרת כוח שכנוע וקסם אישי הוא מצליח לשכנע קבוצה מקומית של בעלי מגרשים לשתף אתו פעולה ולקדם את הפרויקט – שכונה ערבית ראשונה מזה 50 שנה בירושלים .



שארף מתנהל כאילו ירושלים היא עיר נורמאלית המתנהלת לפי כללים הגיוניים. הוא משוכנע שאם תהליכי התכנון יתבצעו ע"פ החוק – הפרויקט ייצא לפועל . הוא לוקח הלוואות ומשעבד את כל מה שיש לו לטובת קידום הפרויקט – ונשבר כשהפרויקט מיורט ברגע האחרון מטעמים פוליטיים . בנקודה זו מתפרץ מתוכו כל מה שכבש והדחיק מאז ילדותו והוא יוצא בקריאה לתושבי מזרח העיר להצביע בבחירות ולכבוש את ראשות העיר – דרך הקלפי . כשהוא נרגע , שעה אחר כך ומתכוון לחזור בו הוא מוצא שכבר מאוחר . הנאום עלה לרשת , הפך ויראלי והניע מהלך היסטורי . אחרי התלבטויות, לחצים ופיתויים שארף מקבל בעל כורחו החלטה לרוץ לראשות העיר - ההחלטה שתשנה את חייו ואת חיי הארץ כולה .

נור מנצור - 35, אחותו של שאריף. נור נולדה וגדלה בחלק הישראלי של בית צפאפא. היא בוגרת מערכת החינוך הישראלית וסיימה בהצטיינות לימודי משפטים באוניברסיטה העברית. התמחתה אצל עו"ד ירושלמי ידוע ונחשפה למציאות החיים הקשה במזרח ירושלים. עבדה באגודה לזכויות האזרח וטיפלה בתושבי מזרח העיר. בהמשך הקימה משרד עצמאי באזור שער שכם ויצא לה מוניטין של משפטנית חריפה וחדת לשון.

כבר בגיל 18 הבינה שתהיה לה בעייה למצוא בן זוג. כשהביטה סביב הבחינה שכמעט כל הנשים הערביות המוצלחות שהכירה – לא נשואות. ערבים מוסלמים לא אוהבים אשה חזקה מדי ובעלת קאריירה ודעות משל עצמה. כשהייתה בת 25 שידך לה אחיה שאריף את שותפו לעסקים, קבלן מבוגר ועשיר מרמאללה. זה נגמר רע מאד בניסיון אונס והכפשה מצד החתן הדחוי. המקרה הביא לקרע ביחסים עם אחיה. הוריה נואשו מהסיכוי לראות אותה נשואה. כשפתחה את המשרד במזרח העיר ברחוב סלאח א דין עזבה את הבית ועברה לדירה בבית חנינא עם שותפה (דמיונית)



נור לא מסוגלת לסבול שום צורה של כפייה או חוסר צדק ואין בה שום יראת כבוד כלפי בעלי מעמד וזכויות יתר. היא אתאיסטית גמורה. כמי שגדלה בין יהודים הבינה כבר מזמן שאין באמת הבדל בין בני האדם ושאללה לא באמת מעדיף את אלה או את אלה. היא בזה ללאומנות משני הצדדים ומסרבת לקחת חלק בנראטיב כלשהו.

בשיא הצלחתה היא מחליטה לפרוש ולעסוק בעבודה ציבורית. היא הקימה, בשיתוף המרכז הבין תרבותי את ארגון "יאללה טאריר (שינוי)" שבבסיסו העצמת נשים במזרח העיר לעמידה על זכויותיהן מול הרשויות. תוך זמן קצר גדל הארגון והתרחב לאלפי חברות ושמה של נור מנצור נישא בפי כל בשכונות הערביות וברשתות החברתיות. אחרי שמונה שנים בראש הארגון, כשהשיח הופך דתי ולאומני יותר ויותר היא מחליטה לקחת פסק זמן בחו"ל.

לאחרונה נור מנהלת מערכת יחסים חשאית עם תמי לודמיר, ישראלית בת גילה, מפיקת חדשות ברשת טלוויזיה אמריקאית. יש המון מתח ביניהן ונור מקווה שנסיעתן המשותפת לניו יורק לתקופה ארוכה תאפשר להן לקבל החלטות בלי לחצים.

לנור עיניים ענקיות ועור שחום-בהיר, יש לה חוש הומור נהדר ותיאבון גדול – היא אוהבת לאכול, אוהבת לנגב, לטכול, לנגוס – אבל לא אוהבת לבשל. היא גם נהגת מצוינת ואוהבת לנהוג מהר וחד. כשמעצבנים אותה היא יורדת לכביש הבקעה ומרביצה רייסים – מה שסיבך אותה לא מעט פעמים בקנסות ושלילות.

נור מתנגדת לריצתו של אחיה שאריף לבחירות לעירייה אבל אחרי שפוגעים בו היא מחליטה לשנות כיוון, להישאר בארץ ולרוץ לראשות העיר. ללשכת ראש העיר תיכנס עם חיג'אב.

תמי לודמיר (35) בלונדית, בת לאם ירושלמית ואב אמריקאי שנפרדו בנעוריה . למדה עם נור באותו מחזור בתיכון ליד האוניברסיטה . שירתה כקצינה בדובר צה"ל , עשתה תואר בתקשורת באוניברסיטה העברית ועובדת תקופה ארוכה כמפיקה המקומית של ערוץ חדשות אמריקאי חשוב . תמי פקחית יעילה ותכליתית אבל בטוחה מדי בעצמה וטועה המון בפירוש המציאות . היא שמאלית צמחונית חילונית ואשכנזיה פריבילגית – אבל מצליחה איכשהו לחבר את כל הקלישאות לאישיות רבת קסם ומלאת חיים . היא ונור נפגשו במקרה לפני כשנה אצל מתווך במזרח העיר כשחיפשו דירה להשכיר והחיבור ביניהן היה מיידי . בהתחלה עזרו זו לזו בעבודה – נור כעו"ד באגודה לזכוות אדם העבירה המון חומרים מבפנים ותמי הציפה בתקשורת נושאים שהיו חשובים לנור . הישיבות הליליות הארוכות הובילו למערכת אינטימית , סוערת רבת עליות ומורדות . במערכת הפנימית שלהן תמי היא המבוגרת האחראית השקולה והסבלנית בעוד נור מתפנקת וקפריזית מתלבטת ונוזרת מאד מלהופיע בציבור . עכשיו הן נוסעות לניו יורק לגור יחד וללמוד . הן במתח עצום מהנסיעה המתוכננת ואפילו הפסיקו לגור יחד עד הטסה .



סוראיה עאווידה - הסגנית והמחליפה המיועדת של נור בראשות ארגון "יאללה טאריר" . בת 35 , יפהפיה , מוסלמית אדוקה ולובשת חיג'אב , נשואה ואם לשלושה . בשלנית בחסד . סוראיה היא הדור הבא של נור – נולדה וגדלה במזרח ירושלים והתחנכה במערכת החינוך הפלסטינית במהלך האינתיפאדות . היא מקושרת היטב במזרח העיר אבל מעט מאד עם הממסד הישראלי .



חברות האירגון אוהבות אותה על היושר והאסרטיביות שלה אבל המערכת חוששת מהצדדים הדתיים לאומניים באישיותה . היא מכבדת מאד את נור אבל חושבת ש"נור" מדי ומאמצת לעיתים קרובות את נקודת המבט של הממסד . הנאום של שאריף הדליק אותה והיא מוכנה להירתם לעגלה שלו – בניגוד לנור . כשנור תחליט לרוץ היא תזדקק נואשות לסוראיה .

ראש העיר ירושלים ערוד שטראוס –

ערוד שטראוס , ראש העיר המכהן , סא"ל מיל. ב8200 , איש הייטק , עשה את הונו מצירוף של ירושה גדולה וזכייה בלוטו. נשוי לרננית ואב לשאולה , פעילת שמאל . שטראוס המסיים עכשיו קדנציה שנייה כראש עיר כבר עייף אבל לא מוכן לפרוש . עד היום הצליח ליצור קואליציות בלתי אפשריות בין מגזרים שונים ומשונים בירושלים – אבל הפעם הוא צופה בעיניים כלות איך המחנה החרדי מתייצב בחומה בצורה מאחורי אברהם יצחק הולנדר , סגן ראש העיר החרדי . גם הרחש במזרח העיר מעורר בו דאגה . האם ייתכן שהערבים יילכו להצביע בפעם הראשונה מזה 50 שנה ?



שטראוס מנסה , כמאמר הפתגם הפלסטיני – לשבת עם תחת אחד על שתי אסלות . הוא מלקק לימין הקיצוני וחוטף איומים מהשמאל המתון . הוא מתנפל על בית"ר ומאיים להפסיק לתמוך בהם ואז שולח טרקטורים להרוס בנייה ערבית בלתי חוקית – אבל בעומק ליבו הוא מרגיש שהדברים הולכים ונשמטים ממנו . כשהולנדר החרדי יחטוף מהלומה מכיוון בנו ותתפוצץ פרשת הספר – שטראוס יעוט על המציאה ויעצים את סיכויי לזכות בבחירות. תוצאות הבדיקות הרפואיות שלו יעמידו הכל בסכנה .

א"י הולנדר (אי"ה)

– המועמד החרדי לראשות העיר . כבר בישיבה קטנה הסתבר שאין לו סבלנות ללימודים והתעסקות בצרכי ציבור משכה אותו הרבה יותר משינון ופילפול . הוא בן שני במשפחה ירושלמית ותיקה ועניפה עם שלוחות בכל הארץ ובכל המגזרים . אי"ה בן 42 איש גבוה ויעיל . שולט במדיה , מבין יחסי ציבור . יש לו חמישה ילדים והמון בעיות עם הגדול – שלוימה שבגיל עשר נאנס על ידי אחד ממוריו . הדבר נודע לאביו שרצה לנקום באנס אבל נכנע לעיסקה – שתיקה תמורת תמיכה בקאריירה הפוליטית שלו . הפדופיל הורחק אמנם לחו"ל אבל הילד הגיב בדכאון והסתגרות .



לפני הבחירות הולנדר מצליח ללכד חזית אחידה של החרדים האשכנזים בעיר ונראה ששוב יהיה ראש עיר חרדי לירושלים . כשבוע לפני הבחירות מישוהו מעלה לרשת תמונות של שלוימה רוקד חצי ערום במצעד הגאווה בתל אביב על משאית מקושטת - ופי הגיהנום נפתח . הסתבר שהנער שעתה הוא בן 20 ושומר על חזות חרדית – עומד לפרסם ספר שכתב בשם " החוצה, בת מלך " . פרקים מהספר דולפים ב"טעות" לתקשורת והם כוללים פרטים מביכים מאד על אביו , א"י הולנדר . מועצת גדולי התורה מדיחה אותו . מסע הבחירות הקורס מביא אותו להחלטה קיצונית .

לייזר גומבה –

(30) בעל סנטר בולט ותמיד במשקפי שמש, גומבה הוא עוזר ויועץ לאי"ה – האיש למשימות מיוחדות. הוא מה שמכונה "בחור זקן" - לא נשוי למרות גילו המתקדם. הוא בקי בכל מסתרי המגזר החרדי ובעל קשרים עם חצרות חסידים, אדמורים, ישיבות ליטאיות ואנשי ש"ס – ידו בכל. רשימת אנשי הקשר שלו בנייד ארוכה כאורך הגלות וכולם חייבים לו טובות – מי על פטור מארנונה ומי על סידור מקום לימודים בישיבה נחשקת.



לייזר הוא ההיפך הגמור מיראת שמים – סיפור חייו לימד אותו שאין על מי לסמוך ואין טעם להתפלל. הוא גדל בבית יתומים "דיסקין" בירושלים וסומן מגיל קטן כ "מאכר". אלמלא היה מכור להימורים ונזקק תמיד לכסף ועוד כסף עבור עשרות כרטיסי ה"חישגד" שהוא מגרד יום יום – כנראה שלא היה מסתבך בגביית שוחד ומסכן את כל המערכת.

אדהם סנדוקא –

אדהם בן 22 נאה גבוה וירוק עיניים הוא "ילד טוב מזרח ירושלים" יליד שועפאט. הוא בא ממשפחה חילונית מסורתית שכרוב תושבי מזרח העיר הלכה והקצינה מאז הקמת חומת ההפרדה. החברה הישראלית מרתקת אותו והוא מנסה להבין את מנגנון הפעולה שלה. הוא לומד בקורס מורי דרך באוניברסיטה, דובר עברית רהוטה ומנסה להשיג אזרחות ישראלית ודרכון ישראלי.



לפרנסתו הוא עובד במוקד 106 בעירייה, בונה אתרים באינטרנט ובקי בסבך הרשתות החברתיות הפלסטיניות. ברור לו לגמרי שסיפור האהבה שלו עם הודיה, צעירה ממשפחה חרדית חוזרת בתשובה לא מוביל לשום מקום – אבל קשה לו לוותר. אמו סופרת את ימיה האחרונים ואם הכל יסתדר עם האזרחות הישראלית – הוא מתכנן להגר אחרי מותה. בדיוק בנקודה הזאת מעמיד אותו השב"כ בפני ההכרח לבחור – לשתף פעולה ולהיצמד לשאריף מנצור, הרץ לראשות העיר וכך לזכות בכרטיס החוצה או לסרב ולדפוק הכל. הוא בוחר באפשרות הראשונה אבל נכנס להלם כשמתבררות לו השלכות מעשהו. מכאן ואילך יפעל לפי צו מצפונו ויישא בתוצאות.

הודיה בוכריס –





תולי פולברמאכר ("קפטן דאוד")

- מפקד אזור ירושלים של השב"כ, כבן 50, חובש כיפה סרוגה, חביב ומאיר פנים ובה בעת ערמומי וקר רוח. הוא נשוי ואב לחמישה ילדים – אחד מהם פעיל ימין קיצוני.



אחרי שנים רבות של הפעלת סוכנים תולי פיתח הבנה פסיכולוגית עמוקה והוא מאמין גדול בשליטה בפרטים הקטנים. הוא טווה קורי עכביש סביב הסוכנים שלו, מנגן על נקודות התורפה שלהם כמו על פסנתר ומשיג מהם מה שהוא צריך. תולי ונור מנצור חולקים סוד משותף מתקופת לימודיה באוניברסיטה – סוד שאם יתגלה עלול למוטט את שניהם. כשתגיע שעת המבחן יחליט אחד מהם לפוצץ את הסיפור כדי לפגוע בשני.

דמויות נוספות –

עלי חטיב , ראש מנגנון מודיעין כללי ברשות הפלסטינית



צבי רובין הג'ינג'י – נציג הבית היהודי בעיריה



אבו נאביל , מלווה בריבית –

